

Terugblik **Nacht zonder dak**

En dan rest niets meer dan de wens van een douche en een lange nacht in een zacht bed. Alle hoop en wensen en meer dan die zijn namelijk uitgekomen. De opbrengst was uiteindelijk € 1.599,54.

Opnieuw was het mooi weer. En zelfs het mooiste van het najaar. En dat was het enige wat niet helemaal in onze invloedssfeer ligt. Onze oproep en idee om met elkaar een nacht buiten door te brengen werd door de jeugd omarmd, maar ook door gemeenteleden. Gul is er gesponsord en met tien man sterk aangesloten bij de jeugd. De wens om als gemeente meer samen op te trekken werd daarmee op een heel bijzondere manier gelijk ook inhoud gegeven. Zeker ook doordat er bij de jeugd en volwassenen mensen aansloten die elkaar niet dagelijks spreken.

Zwerfvoedsel, plastic, brandvat en hout werden verzameld en gesponsord in de voorgaande weken en dat was meer dan welkom. En daarmee komt het eerste zeer oprechte bedankje toe aan John, Daan, opa Wim en de Fietsshop. Als sponsors voor dit goede doel en met dit materiaal werd het een echt feest voor de hele groep om hun eigen kartonnen krot te knutselen. We waren al blij met een resultaat nog voordat de prestatie startte. Zoveel gemeenteleden ondersteunden ons op voorhand en zo gul dat er meer dan ooit een band werd ervaren. Het geld bleef binnenstromen voor het goede doel, dat wil voorkomen dat jongeren over de hele wereld in een dakloze situatie terecht komen. We kennen de beelden en zijn nu extra dankbaar dat we niet iedere avond op een harde vloer, in de kou en weinig beschut hoeven te slapen.

Want er is gebikkeld! En natuurlijk was het bouwen voor één keer hartstikke leuk. En het verstoppertje spelen, klikballen en stellingenspel waren ook leuk. Maar koud en hard was het ook echt en wat is een nacht dan lang. Ook in de aanhanger of de pijpenla of kartonnencottage, alleen of met elkaar. Hoe leuk is het dan dat gemeenteleden langs komen om te ondersteunen en hun belangstelling tonen. Van 11 tot 91 jaar waren we samen voor de kerk. Op enig moment waren er wel twintig bezoekers, was het gezellig en kreeg koffie na de dienst een nieuwe dimensie in de vorm van een glaasje voor het slapen. Bedankt voor het bezoek en de blijk van enthousiasme voor dit initiatief.

Dat kreeg ook een mooi vervolg in de dienst waar ds. Doornbos ons, als leiding, maar ook de jeugd op een heel persoonlijke manier betrok bij het Woord, waardoor we ons met iedereen verbonden voelen. Ook na de dienst was het fantastisch te ervaren hoe de jeugd en de gemeente met elkaar spraken over dit avontuur. Zo ben je actief als jeugd en zoek je de juiste afslagen, zo neemt iemand je bij de hand en ben je weer samen op stap. De eerste afspraken om samen met de gemeenteleden en de jeugd een activiteit te organiseren zijn al gemaakt en omarmen we graag om samen als gemeente verder op stap te gaan. Niets meer te wensen dus, behalve die douche.

Of toch, we wensen dat we nog vaak, samen, voor anderen en elkaar iets kunnen betekenen, kunnen zaaien, watergeven en oogsten! Dank jullie wel!

Johan, ook namens alle jeugd en Alina, Marjon en Peter



Klik [hier](#) voor meer foto's.