

Strandwandeling, Samen op weg

Het waren er ruim 25! Jongelui uit Oostvoorne, Hellevoetsluis en Brielle en hun enthousiaste leiding! Sommigen heel warm aangekleed, zelfs met een muts en handschoenen, maar het is dan ook al zaterdagavond 28 oktober. Het was een frisse avond, door de enorme wind. Code oranje werd opgegeven. De ideale combinatie om in het donker langs de vloedlijn van Rockanje naar Oostvoorne te lopen. Vanuit Brielle sprak dit negen stoere dames en heren uit Brielle bijzonder aan.

Wat nou, Halloween!? Dit is veel leuker! Ouders waren gedwongen de avondprak extra snel naar binnen te schuiven om zoon- of dochterlief bij de kerk te brengen. We startten vanaf de verzamelplek bij de 2e slag Rockanje met voor het merendeel wiebelende, giebelende pubers. Volwassenen hebben de vreemde gewoonten zich aan elkaar voor te stellen als je anderen ontmoet. De jeugd kijkt elkaar gewoon een poos schuin aan, stelt vast dat van die andere groep er klasgenoten bij zitten, delen her en der een hug uit (moderne vorm van handgeven) en zijn dan ook klaar voor de tocht.

De enorme wind, die eerst van recht voor kwam, later snoeihard een uur lang in ons linkeroor floot en daarna ons het laatste stukje voortstuwde richting het Oostvoornse Meer af deze tocht een extra dimensie. Onderweg varieerden de activiteiten van goede tot 'onzin' gesprekken, snoepen, vragen stellen aan de leiding over wat je allemaal ziet onderweg tot 'zijn we er al?' Soms met gemak, soms sjokkend en sjouwend door het zand. Waar de wind in de rug kwam, was de ruimte tussen de duinen en de opgestuwde zee zo smal geworden dat we bijna niet anders konden dan over de steile duinen klauteren. De natuur in stijl!

Door dit klauteren en op elkaar wachten duurde het zeker 1,5 uur voordat we de lichten van Aan Zee zagen. Kort daarna bereikten we de Duinrand en zagen we de vonken van het kampvuur al over het strand rollen. Traditie getrouw en vanwege de grote groep waren er twee korven aangerukt. De uitdaging voor de chauffeurs en stookmeesters was die bij deze windkracht aan te maken. Na een kwartier prutsen met kranten, aanstekers enzovoort knetterden twee vuren. Gelukkig waren de duinen nat, want de vonken werden tientallen meters weggeblazen.

De vlammen dienden niet alleen als baken, maar ook als het epicentrum van marshmallows, kaakjes en knakworstjes. De ouders hadden een slokje glühwein en iedereen vermaakte zich prima.

Hellevoet en Oostvoorne bedankten Brielle voor de organisatie en beloofden volgend jaar het voortouw te nemen. Weer zo'n activiteit waar jong en oud aan mee zou kunnen doen! Er is nog hout over en het strand houdt het ook nog wel even vol, dus wie weet! Zullen wij ook samen op weg?

Marjon en Johan, namens de jeugd

