

Winterharde dropping

Het liefst zou je de thermostaat een flinke draai geven, een extra trui aandoen en genieten van het feit dat je lekker binnen zit en die enkele stakker nog naar buiten moet. Maar nee, ondanks de smeekbede van de ouders gaat de dropping, waar de jeugd al een maand of wat naar uitkeek, uiteraard gewoon door. Op kou kun je je kleden, zegt de leiding dapper en bovendien kruipen alleen voetballers terug in bed. Het is de koudste dag van het jaar (17 maart 2018) met -4 graden op de teller en windkracht 6 uit het oosten. Daarmee komt niet de wijsheid maar vooral de gevoelstemperatuur van -15 graden uit die hoek. Zonder sjaal, wanten en muts mogen ze niet eens mee en dus staat er een bont en jeugdig gezelschap voor onze koude neuzen om in te stappen voor een enkele reis donkere polder.



Klik op de foto voor meer foto's.

Dreischor was dit keer het episch centrum voor de dertig zwervers. Een geraffineerd systeem van digitale aanwijzingen, een groepsapp, wachtwoorden en vindrijkheid moeten de kinderen zo snel mogelijk naar het warme eindpunt loodsen. Zo hebben ze iets en niets aan de smartphones. Ze weten weliswaar waar ze zijn, maar waar ze heen moeten zonder onderweg gespot te worden, blijft de vraag. Ook wie de langste winterpeen weet te bemachtigen, of het grappigste gedicht, de langste straatnaam of leukste selfie weet te scoren.

In het controlecentrum (tevens eindpunt) bedient Emma de app en geeft instructies. De ouders patrouilleren en zijn benieuwd naar de eerste melding van bevroeringsverschijnselen. Die blijven uit, terwijl wij de drie stappen tussen ons onderkomen en de auto al te veel vinden, laat staan de polders, de wind en de kille nacht. Een onverklaarbare succesformule, die dropping in het vroege voorjaar (en soms dus hartje winter), om ziertjes te winnen. Zelfs nu zijn er weer een aantal introducés en is ieder latent lid weer van de partij. Ook de ouders komen zonder morren naar Zeeland om ze midden in de nacht weer thuis te brengen.



Het gedicht en foto verbeelden en verwoorden de sfeer heel treffend.

Met dank weer aan de ouders en met plezier en hartelijke groet mede ook namens Peter, Alina en Marjon,

Johan