

Slapen in de kerk



Op zaterdag 9 februari was het zover. Nadat een eerdere poging op 22 september niet door ging, lukte het nu wel om dit evenement door te laten gaan. De vergunning om in de kerk te kunnen slapen werd weer door de gemeente goedgekeurd en de voorbereidingen werden getroffen voor een lange nacht.

Om 19.00 uur kwam iedereen binnen druppelen om vervolgens in tweetallen met een stuk touw tussen de beide polsen aan elkaar te worden vast gemaakt. Dit was het begin van een escaperoom die was opgezet in de kerk. Via vele koffers en nog meer getal codes werd in ongeveer 90 minuten de 'sleutel' gevonden om de kerk weer uit te kunnen komen.

Daarna stond het bij de jeugd favoriet 'Wie is de mol' op het programma. De luchtbedden werden opgeblazen, de slaapzakken en kussens verspreid en dit gebeurde allemaal op het kleed tussen de stoelen en de preekstoel waar normaal gesproken de tafel staat. Via een laptop werd dit programma vertoont op een groot scherm en kon iedereen meegenieten en raden wie nu de mol was. Helaas was er aan het einde geen verduidelijking omdat er deze aflevering niemand uit ging.....

Ondertussen was het half elf geworden en werd het tijd om de toren op te gaan. In het donker zijn we naar boven gelopen omdat we het lichtknopje in eerste instantie niet konden vinden. Boven was het winderig maar was het wel helder om ver te kunnen kijken. Er zijn vanaf de grond nog foto's genomen van ons terwijl we boven met onze zaklamp op de telefoon naar beneden schenen.

Om bij te komen van dit avontuur hebben we in de consistorie broodjes knakworst gegeten en een kop thee of iets anders om weer lekker te kunnen opwarmen.

Hierna zijn we een spelletje gaan 'bierpongen' zonder bier maar met opdrachten. De avond werd afgesloten met film kijken via Netflix. Deze film werd halverwege nog even onderbroken om verstoppertje te spelen en rond een uur of één was de film toch echt afgelopen en is iedereen moe maar voldaan gaan slapen.

Of toch niet? Rond drie uur was iedereen nog steeds wakker en druk bezig met muziek luisteren, praten en andere spelletjes. Rond vier uur werd iedereen toch een beetje slaperig dus hebben we tikkertje gedaan om maar weer een beetje wakker te worden.

Om een lang verhaal kort te maken. Niemand heeft die nacht echt geslapen en na het opruimen van de spullen om half acht in de ochtend en een heerlijk ontbijt in de consistorie was het voor de meeste kinderen een grote uitdaging om de ogen open te houden tijdens de kerkdienst om tien uur.

Al met al was het gezellig en zeker weer voor herhaling vatbaar.

Namens de 'jeugdraad',
Peter Hordijk