

SAMMEEN



zingen

“Leven...”

zangdienst 14 oktober 2018
19.00 uur
Sint Catharijnekerk

Aan deze Zangdienst werken mee:

- * Gospelgroep Desire www.gospelgroepdesire.nl
o.l.v. David van de Braak
met combo
- * organist: Willem Chr. Meyboom
- * column: ds. Harry Doornbos
- * trompet: Ton Menkveld
- * voorbereidingsgroep Zangdiensten: Maty van der Kooij
Joke van der Lugt
Ton Menkveld

Wilt u deze Zangdienst beluisteren of nog eens horen,
ga naar:
www.kerkomroep.nl

De meeste liederen staan in het nieuwe
LIEDBOEK,
Zingen en bidden in huis en kerk

Koor: God is in control

Welkom

Samenzang: Lied 212:1, 3 en 4



1 Laten wij
zingend
deze dienst
beginnen!
Geven wij stem
aan onze diepe
vreugde,
omdat wij
dankbaar ons in
God verheugen.
Zing Halleluja!

3 Het is zijn zegen / dat wij ons bewegen,
dat hart en ziel van vreugde kunnen springen,
met lijf en leden wij hem dank toezingen.
Zing Halleluja!

4 Bron van het goede, / die ons zo behoedde,
blijf elke nacht en dag, zo lang wij leven,
ons met uw liefdevolle trouw omgeven.
Zing Halleluja!

Lied 146:1 en 3

1 Zing, mijn ziel, voor God uw HERE,
zing die u het leven geeft.
Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
zing voor Hem zolang gij leeft.
Ziel, gij zijt geboren tot
zingen voor den HEER uw God.

3 Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
heil die God ter hulpe riep.
Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
God is trouw aan wat Hij schiep.
Wat in hemel, zee of aard
woont, is in zijn hand bewaard.

Koor: Higher and higher

Samenzang: Lied 903:1 en 5

1
Zou ik niet van harte zingen
Hem die zo zeer mij verblijdt?
Want ik zie in alle dingen
niets dan zijn genegenheid.
Is de hartslag van het leven
niet de liefde van de Heer?
Liefde draagt hen meer en meer,
die in dienst van Hem zich geven.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.

5
Omdat Gij mijn hart doet branden,
omdat Gij mij zo bemint,
hef ik, Heer, tot U mijn handen:
Vader, zie ik ben uw kind.
Wil mij de genade geven,
U te dienen, hier en nu;
God die liefde zijt, aan U
vast te houden, heel mijn leven,
tot ik U na deze tijd
liefheb in der eeuwigheid.

Gedicht: Alleen te leven om te zwoegen (Lied 720)

Samenzang: ZW 50:1-3 (tekst Marijke de Bruijne / mel. Lied 657)

1 Geboren om te leven aanvaarden wij de reis vol vreugde en verlangen waarheen het spoor ook wijst. En soms lijkt Jij verdwenen, wordt hunkering verdriet, een weg van angst en beven die ons geen toekomst biedt.	2 Geschapen voor de liefde voor vriendschap, samenzijn, ervaren wij de leegte het leven als woestijn. Verwachtingen verdwenen, beloften niet vervuld, een weg van angst en beven en Jij die je verhult.
---	--

- 3 Geroepen tot een leven / van hoop en vrees en daad,
woont naast geluk en vrede / de schaduw van het kwaad.
Wij zoeken Jou aanwezig
op onze levenstocht
die dan een weg ten leven
in jouw nabijheid wordt.

Koor: Alive Forever Amen

Gedicht: Leven is wachten (Lied 830)

Samenzang: Lied 791 (wisselzang)

- 1 allen Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw Woord van het begin,
Liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.

- 2 allen Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk, waarmee Gijzelf ons raakt,
allesoverwinnend wapen,
laatste woord, dat vrede maakt.

- 3 mannen Liefde luidt de Naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.

- 4 vrouwen Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, -
daarop hebt Gij ons gebouwd.

- 5 allen Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij uw gasten zijn.

- 6 allen Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
Bron van liefde, Liefde zelf!

Column

Koor: Vader U bent goed

Samenzang: Lied 837:1 en 3

- 1 Iedereen zoekt U, jong of oud,
speurend langs allerlei wegen,
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd,
Meester, waar kom ik U tegen?
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,
moe van onszelf en zonder kracht,
dorstend naar liefde en zegen.

- 3 Heer, als ons denken U ontkent,
kan ons de leegte benauwen,
als onze hand Uw schepping schendt,
wilt U ons dan nog vertrouwen.
Twijfel of hoogmoed, onverstand,
neem ons, Uw mensen, bij de hand,
laat ons Uw schoonheid aanschouwen.

Lied 793

- 1 Bron van liefde, licht en leven,
voor elkaar zijn wij gemaakt,
door Uw hand elkaar gegeven,
door Uw vinger aangeraakt.
Laat ons op Uw toekomst hopen,
gaandeweg U tegemoet,
dat wij samen lachend lopen,
in Uw grote bruiloftsstoet.
- 2 Bron van liefde, licht en leven,
zon die hartverwarmend schijnt,
woord van hogerhand gegeven,
trouw en teder tot het eind.
Al zou ons een vijand haten,
al gaat zelfs de liefste heen,
liefde zal ons nooit verlaten,
Gij, Gij laat ons niet alleen.
- 3 Bron van liefde, licht en leven,
laat Uw vreugde in ons zijn,
is de blijdschap weggebleven,
liefde maakt van water wijn.
Dat wij dan elkaar beminnen,
zó dat zelfs de dood niet scheidt,
niets kan liefde overwinnen,
liefde heeft de eeuwigheid.

Collecte bestemd voor een bijdrage aan de Zangdiensten
Tijdens de collecte speelt het combo!

Samenzang: Lied 823:1, 4 en 5

- 1 Gij hebt, o Vader van het leven,
de aarde aan de mens gegeven,
het land, de zee is zijn domein.
Gij hebt hem aan het woord doen komen
om tussen werkelijkheid en dromen
getuige van uw Geest te zijn.

- 4 Door een geheimenis omsloten,
door alle dingen uitgestoten,
gaat hij op alle dingen in.
Alleen uw woord geeft aan zijn falen,
zijn rustloos zoeken en verdwalen
een onuitsprekelijke zin.
- 5 O God, wij bouwen als ontheemden,
wij wonen en wij blijven vreemden,
bestemd voor hoger burgerrecht.
Wil ons, o Koning der getijden,
een woning in de stad bereiden
waar Gij het fundament van legt.

Lied 863:1, 2, 5 en 6

- 1 Nu laat ons God de Here
dankzeggen en Hem eren,
want goed zijn alle dingen
die wij van Hem ontvingen.
- 2 Want lijf en ziel en leven
heeft ons de Heer gegeven.
Hij zal ze ook bewaren
in allerlei gevaren.
- 5 Wij bidden U, Algoede:
wil altijd ons behoeden;
de kleinen en de groten,
houd ze_in uw hart besloten.
- 6 Bewaar ons in uw waarheid,
geef ons op aarde vrijheid,
met alle mensen samen
uw rijk, Heer, te beamen.

Koor: Joy to my soul (Tore W Aas)

Samenzang: Raketings nabij: Levensvreugde (mel. Ode an die Freude)
met trompetbegeleiding

1	2
Vreugde, vreugde, levensvreugde dragen wij in onze hand, als wij mensen in dit leven kiezen voor het nieuwe land. Als wij woorden mogen geven en wij samen durven gaan, leeft er liefde, leeft er leven, leeft er licht in ons bestaan.	Vreugde, leven, kwetsbaar mens zijn, zo staan wij hier in het licht van de eenheid van ons mensen: lettergreep van Gods gedicht. Van een leven dat steeds vasthoudt en de ander niet vergeet, van de mens die onder mensen draagt en zich gedragen weet.

Dankwoord en Zegen

Koor: In Your hands

***U wordt van harte uitgenodigd om na afloop van deze dienst
elkaar te ontmoeten in de zijbeuk
bij een kopje thee of koffie***

***Aan de uitgang wordt gecollecteerd voor het onderhoud van
deze prachtige Sint Catharijnekkerk***

Gedicht: Lied bij Prediker - lied 720 / tekst: René van Loenen

Alleen te leven om te zwoegen,
te zuchten voor de dag begint,
gedreven door een heilig moeten,
het is als najagen van wind.

Alleen te leven om te weten,
terwijl je nooit het antwoord vindt.
Gods daden zijn niet na te meten:
ook dit is najagen van wind.

Alleen te leven om te tellen
wat je vandaag of morgen wint,
maar niets kan je tevredenstellen,
het is als najagen van wind.

Alleen te leven om te dragen
en nooit weer worden als een kind,
altijd jezelf te overvragen,
ook dit is najagen van wind.

Geniet het leven als een gave.
Geen mens weet wat hij morgen vindt,
dus werp je brood uit op het water
en let niet altijd op de wind.

Gedicht: Lied 830 / tekst: Henk Jongerius

Leven is wachten dagen en nachten
denken en dromen of het zal komen: dat grote geluk.
Leven is vragen, wachten, verdragen
zwoegen en zwijgen, antwoorden krijgen waarom je niet vroeg.
Leven is lijden, niet te vermijden,
onmacht verduren, eindeloos turen naar komend licht.
Leven is dwalen, oude verhalen
speuren en zoeken, stoffige boeken: de sporen van God.
Leven is kijken, elkaar verrijken
opnieuw beginnen, leren beminnen, spontaan als een kind.
Leven is opstaan, elkaar tegemoet gaan
't hart om te geven en kwaad te vergeven
het leven is goed.

Volgende keer:

KERSTZANGDIENST

16 december 2018

m.m.v.

Chr. Gem. Koor

“The Credo Singers”

o.l.v.

dirigent Bert Kruis

organist:

Johan den Hoedt

Aanvang: 19.30 uur