

EREDIENST

23 december 2018
zondag 'Advent IV'
'Rorate Coeli desuper' (dauwt, hemelen, uit de hoge..)



Protestantse Gemeente Brielle
Sint Catharijnekerk

voorganger ds. Peterjan van der Wal
ouderling Herman Bloemhof
organist Marco 't Hart

met het oog op de privacywet mogen tijdens de dienst geen foto's worden gemaakt als onze huisfotograaf aanwezig is en u wilt niet gefotografeerd worden neem dan plaats in de banken onder het orgel

bij de liturgische bloemschikking

Advent

de tijd voor Kerst als voorbereiding op de komst van het licht,
dat de duisternis zal overwinnen.
we hebben ervoor gekozen dit in onze schikking te benadrukken,
dus van donker naar licht.
de kleur van de 1^e advent is heel donkerpaars,
en die kleur wordt steeds lichter, tot het met Kerst wit is.
verdere symbolen:
de stronk, verwijzing naar de tronk van Isaï, de stam van David,
de dorre bladeren, mensen als afgevalen bladeren,
met alle winden meegewaaid.
het groene mos, als teken van hoop ..

*mensen verwaaid door de wind
zien uit
in donkere dagen
naar licht
naar leven
een nieuw begin*

VOORBEREIDING

- orgelmuziek
- welkom en mededelingen
- aansteken van de 4^e adventskaars
- stilte
- lied 437:1, 2, 5 (wij gaan staan)
- bemoediging
 - v Onze hulp is de naam van de Heer,
 - g **die hemel en aarde gemaakt heeft,**
 - v die trouw houdt tot in eeuwigheid,
 - g **en niet laat varen de werken van zijn handen.**

- lied 455: 4

- drempelgebed

v Gezegend zijt Gij, God,
Koning der wereld,
die de morgen ontbood
en het licht hebt geroepen.

Donker is de wereld,
duister vaak ons hart.

g **Zoeken willen wij
het licht van uw ogen.**

v Bij uw licht
zien wij elkaar:
mensen van uw welbehagen.
Houd uw gezicht voor ons niet verborgen.

g **Zegen ook ons
met uw licht!**

v Wijs ons de weg, vandaag en morgen
en alle dagen van ons leven.

g Amen.

(wij gaan zitten)

- gebed om ontferming, lied 463:1a, 5v, 6a, 7v, 8a

DIENST van het WOORD

- groet

v De Heer zij met u,
g **ook met u zij de Heer.**

- gebed bij de opening van de Schrift

- moment met de kinderen

- projectlied



Ge - loof met me mee, dan wordt het Advent.



want God maakt aan ons zijn vre - de be - kend.

Vierde Advent:

Geloof in dit kind, dat lang werd verwacht.

Want hij brengt geluk, hij zorgt dat je lacht.

Zo gaan wij op weg, op weg met het licht.

Op zoek naar een mooi en hoopvol bericht.

- lezing: Micha 5: 1 - 4a

- lied 72: 1, 6

- lezing: Lucas 1: 39 – 46a

- lied 157a

- uitleg en verkondiging

- orgelsolo

- lied 473

DIENST van TOEWIJDING

- inzameling van de gaven, onder orgelspel

1^e rondgang, Eredienst

2^e rondgang, Diaconie

- gebeden:

- dankgebed

- voorbeden en stil gebed

- **onze Vader**

- de kinderen komen terug

- lied 433: 1, 4, 5

- v wegzending en zegen

a **Amen.**

uitgangscollecte voor het onderhoud van de Sint-Catharijnek

MEDEDELING

voor de liturgie van beide KERSTDIENSTEN
behoeft u geen Liedboek mee te nemen.

AGENDA week 52

ma	24	dec	22.30	Kerstnachtdienst ds. Harry Doornbos mmv. projectkoor van de Catharijne Cantorij Kerstdiner jeugd	Catharijnekerk
di	25	dec	10.00	Kerstmorgendienst ds. Tineke Flim mmv Nanny Smit, Dana en Lara Ibrahim hobo- en vioolmuziek	Catharijnekerk
zo	30	dec	10.00	ds. Ineke Zuurmond (Zwartewaal)	Catharijnekerk

meer informatie: www.catharijnekerk.nl