

EREDIENST

26 mei 2019
zondag 'Rogate'

ook wel 'bidzondag' genoemd, is in de christelijke jaar-kalender de naam voor de vijfde zondag na Pasen. Hierdoor is zondag Rogate ook de laatste zondag voor Hemelvaart. Rogate is afgeleid van het Latijnse woord *rogare*, vragen of smeken. De zondag kreeg deze naam doordat op deze zondag in de Katholieke Kerk gebeden werd voor een goede opbrengst van het land, door de reformatie zou dit gebruik later overgenomen worden en werd dit de Biddag voor gewas en arbeid.



Protestantse Gemeente Brielle
Sint-Catharijnekerk

voorganger	ds. Harry Doornbos
ouderling	Marjon Hogeweg
organist	Marco 't Hart

met het oog op de privacywet mogen tijdens de dienst geen foto's worden gemaakt als onze huisfotograaf aanwezig is en u wilt niet gefotografeerd worden neem dan plaats in de banken onder het orgel

VOORBEREIDING

- orgelmuziek
- welkom en mededelingen
- stilte
- lied 66: 1 (wij gaan staan)
- bemoediging (Huub Oosterhuis, Psalm 121)
 - v Kom jij hoog van de bergen mij helpen -
wat zien mijn ogen?
 - a **De schepper van aarde en hemel
mijn helper**
 - v dat weet mijn ziel
dat weet mijn voet die niet wankelt.
 - a **Hij zal niet slapen, Israëls behoeder.
Hij zal mij hoeden, ik ga in zijn schaduw**
 - v geen zonnesteek overdag
en 's nachts geen tik van de maan.
 - a Hij zal je ziel bewaren
is mij gezegd
 - v Ik ga mijn weg
kom veilig aan.
 - a **Mijn helper is de Naam
de schepper van hemel en aarde.**
- drempelgebed
 - v
zo bidden wij U in Jezus' naam.
 - a **Amen.**
- lied 66: 6, 7 (wij gaan zitten)
- smeekgebed
- kyrië
 - v Heer ontferm U a **Heer, ontferm U**
 - v Christus ontferm U a **Christus ontferm U**
 - v Heer ontferm U over ons a **Heer ontferm U over ons**
- glorialied 98b

DIENST van het WOORD

- groet
 - v De Heer zij met u,
 - g **ook met u zij de Heer.**
- gebed bij de opening van de Schrift
- woord voor de kinderen
- kinderlied 923

- lezing Joël 2: 21 - 27
- lied 678: 1a, 2a, 3v, 4a, 5m, 6a

- lezing Johannes 14: 23 - 29
- lied 126a

- het WOORD verwoord
- orgelsolo
- lied 650

DIENST van GAVEN en GEBEDEN

- inzameling van de gaven
 - 1^e rondgang, Eredienst
 - 2^e rondgang, Diaconie
- gebeden
 - . dankgebed
 - . voorbeden en stil gebed
 - . **onze Vader**
- de kinderen komen terug
- '*lied van de nieuwe aarde..*' (tekst, Harry Doornbos) (wij gaan staan)

Het Woord, dat neerdaalt uit de hemel,
schept licht in onze duisternis.
Hoe machtig, o God, is Uw Naam op aarde,
Uw hand in de geschiedenis.

Uit kindermonden, uit mensenhanden
komt, HEER, Uw grootheid aan het licht,
als Gij Uw Geest in ons doet landen;
de aarde krijgt een nieuw gezicht:

