

EREDIENST

10 februari 2019
zondag '5^e na Epifanie'



'oudere man' Vincent van Gogh

themadienst
'hoopvol ouder worden..'

Protestantse Gemeente Brielle
Sint-Catharijnekerk

voorganger	ds. Tineke Flim
ouderling	Marjon Hogeweg
organist	Marco 't Hart
m.m.v.	Annemarie Timmer, gitaar
	Jeannet Posma, panfluit
	Marianne van den Burgh, Piet Varekamp,
	Auke-Jan van den Hout en Freek Voskamp

met het oog op de privacywet mogen tijdens de dienst geen foto's worden gemaakt als onze huisfotograaf aanwezig is en u wilt niet gefotografeerd worden neem dan plaats in de banken onder het orgel

van BUITEN naar BINNEN

- orgelmuziek
- welkom en mededelingen
- stilte
- lied 212: 1, 2, 5 (wij gaan staan)
- bemoediging
- drempellied 63: 1, 3 (wij gaan zitten)
- inleiding op de dienst
- muziek *'Lied van de oude troubadour'*

- gebed van ontferming
- kyrië



- glorialied 146c: 1, 7

DIENST van het WOORD

- groet
 - v De Heer zij met u,
 - g **ook met u zij de Heer.**
- gebed bij de opening van de Schrift
- moment met de kinderen
- kinderlied

- gesprek met Marianne Van den Burgh
- lied 913: 1
- gesprek met Piet Varekamp
- muziek '*Mai am un singor dor..*' (lied van verlangen)
- lezing Prediker 12: 1 - 18
- lied Rakelings Nabij 70: 1, 2

Kwetsbaar als glas zijn onze dagen.
 Wij zijn de breekbaarheid ten prooi,
 als niet een hand ons wilde dragen,
 een herdershand die lam en ooi
 leidt langs de diepste, donk're dalen,
 door nachten van gemis en pijn,
 om ns, zijn schapen, thuis te halen.
 Gods hand wil ons een helper zijn.

Gods hand steunt hen, die bijna vallen.
 Hij houdt de kleinen op de been,
 en is een stok en staf voor allen
 die hier verloren, of alleen
 op zoek zijn naar de zin van leven:
 een doel dat duurzaam is en houdt.
 Zijn hand wil koers en richting geven.
 God is met ons ten diepst vertrouwd.

- overdenking
- orgelsolo
- lied 845

van BINNEN naar BUITEN

- gaven delen
 - 1^e rondgang, Eredienst
 - 2^e rondgang, Diaconie
- danken en bidden met muziek '*Ose shalom..*'

- de kinderen komen terug

- lied Rakelings Nabij 116: 1, 3, 4

(wij gaan staan)

O Heer van toekomst en van tijd,
U vraagt ons stil te staan
bij onze eigen breekbaarheid,
bij kracht en onze kwetsbaarheid,
bij licht, ons voorgegaan.
bij licht, ons voorgegaan.

O wolkkolom, U ging ons voor,
een vuurvlam in de tijd.
Met U gaan wij woestijnen door,
met U gaat er geen hoop teloor,
met U zijn wij bereid.
met U zijn wij bereid.

Zo wacht ons nu de toekomsttijd,
een nieuwe horizon.
Zij weet van kracht en kwetsbaarheid,
zij legt, de breekbaarheid ten spijt,
uw lied in onze mond!
uw lied in onze mond!

- v wegzending en zegen

a **Amen**

uitgangscollecte voor het onderhoud van de Sint-Catharijnek



'de oudere man' Marc Chagall

AGENDA week 7

ma	11	feb	13.30	Crea-doe-middag	Zalencentrum
			19.45	Kerkrentmeesters	Consistoriekamer
do	14	feb	19.45	Moderamen	Consistoriekamer

meer informatie: www.catharijnekerk.nl