

EREDIENST

15 november 2020
zondag '3^e van de Voleinding'



Protestantse Gemeente Brielle
Sint-Catharijnekerk

voorganger	ds. Simone Voskuil - Dijkshoorn (Rozenburg)
ouderling	Teuni Langendoen
organist	Jan Meuleman
lector	Klaas Jut

VOORBEREIDING

- welkom en mededelingen
- orgelmuziek Max Reger
 1873-1916
 '*Liebster Jesu, wir sind hier...*'
 opus 135a nr. 14
- stilte
- lied 314 voorspel
 1, 2 solo
- bemoediging
 - v Onze hulp is de naam van de Heer,
 - a **die hemel en aarde gemaakt heeft,**
 - v die trouw houdt tot in eeuwigheid,
 - a **en niet laat varen de werken van zijn handen.**
- drempelgebed
 - v Barmhartige God,
U die omziet naar Uw volk
en zoekt wat verloren is geraakt,
U die bevrijdt
wie in duisternis gevangen zit,
wij komen tot U.
 - a **Zie ons aan zoals wij zijn:
met onze goede kanten,
en met onze fouten en tekortkomingen...**
... gebedsstilte ...
 - v Vergeef ons, Heer,
maak ons tot Uw mensen, vol van genade.
Open ons naar U..., en naar elkaar,
naar Uw toekomst.
 - a **Amen.**
- lied 314 voorspel
 3 solo
- gebed om ontferming
- glorialied 305

DIENST van het WOORD

- groet

v De Heer zij met u,
g **ook met u zij de Heer.**

- gebed bij de opening van de Schrift

- lezing Ruth 2: 1 - 13

- lied 36 2 voordracht

- lezing Ruth 2: 14 - 23

- lied 510 (uit, Hemelhoog)

1. Van U zijn alle dingen, van U, o God en Heer,
van U de zegeningen, die 'k biddende begeer.
Gij wilt mijn weg omringen met liefde wijs en teer.
Wat wij ooit goeds ontvingen, het is van U, o Heer.
2. Nog voor wij U iets vragen, voorkomt Gij ons gebed.
Gij hebt alear wij klagen, op onze nood gelet.
Gij helpt de last ons dragen, Gij steunt bij elke tred,
zelfs bij de zwaarste plagen zijt Gij de God die redt.
5. U zal ik eeuwig eren, die eeuw' ge goedheid zijt!
U blijve, Heer der heren, geheel mijn hart gewijd.
Wat kan ik niet ontberen wanneer uw hand mij leidt,
wat vuriger begeren dan uwe heerlijkheid.

- uitleg en verkondiging

- orgelsolo Johann Sebastian Bach

1685-1750

'Von Gott will ich nicht lassen...'

BWV 658

Von Gott will ich nicht lassen,
denn er lässt nicht von mir,
führt mich auf rechter Straßen,
sonst ging ich in der Irr.
Er reicht mir seine Hand,
den Abend und den Morgen
tut er mich wohl versorgen,
Wo ich auch sei im Land.

Van God nooit losgekomen
ben ik; Hij nam mijn hand
en voerde mij in dromen
naar het beloofde land.
Hoe hemels dit bedrijf:
de avond maakt de morgen,
Gods hand raakt aan mijn zorgen,
waar ik ook maar verblijf.

DIENST van GAVEN en GEBEDEN

- inzameling van de gaven

de **kerkelijke** inzameling kunt u overmaken op

NL35 INGB 0004 3205 46

t.n.v. Protestantse gemeente Brielle

de **diaconale** inzameling is deze zondag voor
het **Hospice 'De Waterlelie'** te Spijkenisse
kunt u kunt uw bijdrage overmaken op
NL32 RABO 0365 4804 44
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Brielle
t.n.v. 'De Waterlelie'

- gebeden
- . dankgebed
- . voorbeden en stil gebed
- . **onze Vader**

- lied 418 voorspel
1, 2, 4 solo

- v wegzending en zegen
a **Amen** (gesproken)

- orgelmuziek Jan D. van Laar
*1936
'Van U zijn alle dingen...'

MEDEDELINGEN

Laatste Zondag van het Kerkelijk jaar

A.s. zondag 22 november vieren wij de Laatste zondag van het kerkelijk jaar.
Traditioneel gedenken wij als gemeente op deze zondag
de gestorvenen van het afgelopen jaar.

Nu de gemeente fysiek geen diensten bijwoont zullen de families van de gestorvenen
worden uitgenodigd.

De Viering verloopt zoals we gewend zijn,
o.a. door het ontsteken van een kaars ter gedachtenis aan de gestorvene.

AGENDA week 47

do	19	nov	19.45	Moderamen	Consistoriekamer
zo	22	nov	10.00	ds. Harry Doornbos te beluisteren via www.kerkomroep.nl	Sint-Catharijnekerc

meer informatie: www.catharijnekerc.nl

de bloemen, namens de gemeente, gaan dit weekend naar
mevrouw Schut - Verhoef aan de M. H. Trompstraat
familie Groeneveld - Prins aan de Heveringseweg
te Oostvoorne