

EREDIENST

12 januari 2020
zondag '1^e na Epifanie'



de vlucht naar Egypte
Rembrandt van Rijn 1606-1669

Protestantse Gemeente Brielle
Sint-Catharijnekkerk

voorganger	ds. Jan Wilschut (Rockanje)
ouderling	Jelle-Jan Holwerda
organist	Marco 't Hart
lector	Kine Schuurman

met het oog op de privacywet mogen tijdens de dienst geen foto's worden gemaakt
als onze huisfotograaf aanwezig is en u wilt niet gefotografeerd worden
neem dan plaats in de banken onder het orgel

VOORBEREIDING

- orgelmuziek
- welkom en mededelingen
- stilte
- lied 84: 2, 3 (wij gaan staan)

- bemoediging
- v Onze hulp is de naam van de Heer,
- a **die hemel en aarde gemaakt heeft,**
- v die trouw houdt tot in eeuwigheid,
- a **en niet laat varen de werken van zijn handen.**

- drempelgebed
- v
- zo bidden wij U in Jezus' naam.
- a **Amen.**

- lied 84: 4 (wij gaan zitten)

- smeekgebed
- loflied 304

DIENST van het WOORD

- groet
 - v De Heer zij met u,
 - g **ook met u zij de Heer.**
- gebed bij de opening van de Schrift

- lezing Mattheus 2: 13 - 23
- lied 489: 1, 2

- uitleg en verkondiging
- orgelsolo

- lied '*De dagen onzer jaren..*'

melodie: lied 968

De dagen onzer jaren, ze komen en ze gaan
met velerlei gevaren van overal vandaan,
zo moeten wij aanvaarden hoe kwetsbaar en hoe klein
wij mensen zijn op aarde en stervelingen zijn.

De dagen onzer jaren, zij hebben nochtans zin
als 't wonder wordt ervaren van heil en zegening
van hogerhand gegeven, het eerst aan Israël,
dat Eén ons hele leven meegaat als metgezel.

DIENST van GAVEN en GEBEDEN

- inzameling van de gaven
 - 1^e rondgang, Eredienst
 - 2^e rondgang, Diaconie
- gebeden
 - . dankgebed
 - . voorbeden en stil gebed
 - . **onze Vader**

- lied 'Leven uit de bron..'

tekst: ds. A. Bronswijk,

(wij gaan staan)

melodie : gez. 467 LvK

Het is niet waar dat de woestijn
of droogte hier ons doel moet zijn;
wij zijn geroepen tot de bloei
oasegronden, nieuwe groei.
O Heer in wie het al begon
leer ons te leven uit Uw bron.

Wij reizen samen langs het pad
van ja en nee, door land en stad.
En waar de weg weerbarstig is
maakt samengaan het gaan gewis.
O Heer in wie het al begon
leer ons te leven uit Uw bron.

Zo trekken wij door de woestijn
met U die de fontein wilt zijn
van lied en licht en levensmoed
van heelheid en van overvloed.
O Heer in wie het al begon
leer ons te leven uit Uw bron.

- v wegzending en zegen

a **Amen**

uitgangscollecte voor het onderhoud van de Sint-Catharijnek

AGENDA week 3

ma	13	jan	13.30	Crea-doe-middag	De Sjoel
			19.45	College Kerkrentmeesters	Consistoriekamer
di	14	jan	15.30	Basiscatechese	Consistoriekamer
do	16	jan	19.45	Moderamen	Consistoriekamer
			20.00	'Alles wat Ademt'	Sint-Catharijnek (hoofdingang)
zo	19	jan	10.00	Eredienst Mw. Gera van der Linden (Spijkenisse)	Sint-Catharijnek

meer informatie: www.catharijnek.nl