

SAMMEEN



zingen

**“Een nieuwe lente”**

**zangdienst 8 maart 2020  
19.00 uur  
Sint Catharijnekerk**

Aan deze Zangdienst werken mee:

- \* Chr. Mannen Koor “Excelsior”  
uit H.I. Ambacht
- \* o.l.v. Ilona da Kievit
- \* organist: Edwin Vooijs
- \* column: Theun Klein
- \* voorbereidingsgroep Zangdiensten: Maty van der Kooij  
Joke van der Lugt  
Ton Menkveld

Wilt u deze Zangdienst beluisteren of nog eens horen,  
ga naar:  
**[www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)**

De meeste liederen staan in het nieuwe  
**LIEDBOEK,**  
Zingen en bidden in huis en kerk

**Koor: Now let us all praise God and sing**

**Welkom**

**Samenzang:** Lied 275

- 1 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig  
en hoe onzegbaar ons nabij.  
Gij zijt gestadig met ons bezig,  
onder uw vleugels rusten wij.
- 2 Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,  
niet hoog en breed van ons vandaan.  
Gij zijt zo mens'lijk in ons midden  
dat Gij dit lied wel zult verstaan.
- 3 Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen  
en niemand heeft U ooit gezien.  
Maar wij vermoeden en geloven  
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.
- 4 Gij zijt in alles diep verscholen,  
in al wat leeft en zich ontvouwt.  
Maar in de mensen wilt Gij wonen  
met hart en ziel aan ons getrouwd.
- 5 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig  
waar ook ter wereld mensen zijn.  
Blijf zo genadig met ons bezig,  
tot wij in U volkomen zijn.

**Samenzang:** Lied 630:1 en 3

- |  |   |
|--|---|
| 1  | 3   |
| Sta op! - Een morgen ongedacht,<br>Gods dag is aangebroken,<br>er is in één bewogen nacht<br>een nieuwe lente_ontloken.<br>Het leven brak door aarde_en<br>steen,<br>uit alle wondren om u heen<br>spreekt, dat God heeft gesproken. | Al wat ten dode was gedoemd<br>mag nu de hoop herwinnen;<br>bloemen en vogels, - alles roemt<br>Hem als in den beginne.<br>Keerde de Heer der schepping<br>weer,<br>dan is het tevergeefs niet meer<br>te bloeien en te minnen. |

**Koor: Zondagslied**

**Samenzang:** Lied 764

- |           |  |
|-----------|--|
| 1 allen   | Een zaaier ging uit om te zaaien,<br>hij zaaide zo wijd als de wind,<br>zo wijd als de winden waaien<br>waar niemand een spoor van vindt.        |
| 2 allen   | Een deel van het zaad ging verloren,<br>een deel van het zaad werd brood,<br>maar niemand weet van_te voren<br>de weg van het zaad in_de schoot. |
| 3 mannen  | Het wordt op de wegen vertreden,<br>het valt in een vruchteloos graf,<br>het sterft aan de doornen_beneden,<br>de vogels van boven af.           |
| 4 vrouwen | De lage, de hoge gevaren<br>bedreigen het kiemende graan,<br>maar soms kan het openbaren<br>de zin van het aardse_bestaan.                       |

5 allen Er is geen verwachting van leven,  
tenzij in de dood van het zaad,  
wij moeten de aarde\_vergeven  
dat zij ons sterven laat.

6 allen O Zaaier, ga uit om te zaaien  
de kiem waaruit leven ontstond,  
zo wijd als de winden waaien  
en maak ons tot moedergrond!

**Samenzang:** Lied 747:1 en 8

1 Eens komt de grote zomer  
waarin zich 't hart verblijdt.  
God zal op aarde komen  
met groene eeuwigheid.  
De hemel en de aarde  
wordt stralende en puur.  
God zal zich openbaren  
in heel zijn kreatuur.

8 Dan zal het loflied schallen  
rondom de gouden troon,  
dan heffen wij daar allen  
met grote vreugde aan:  
lof zij en eer en sterkte  
de Vader en de Zoon,  
de Geest om al zijn werken  
zij lof van nu voortaan.

**Gedicht:** "Als de mens"

**Koor: Spirit of the living God**

**Samenzang:** Leven uit de Bron (mel. LvdK 467), tekst: A. Bronswijk

1	2
Het is niet waar dat de woestijn of droogte hier ons doel moet zijn; wij zijn geroepen tot de bloei oasegronden, nieuwe groei. O Heer in wie het al begon, leer ons te leven uit uw bron.	Wij reizen samen langs het pad van ja en nee, door land en stad. En waar de weg weerbarstig is, maakt samengaan het gaan gewis. O Heer in wie het al begon, leer ons te leven uit uw bron.

3 Zo trekken wij door de woestijn,  
met U die de fontein wilt zijn,  
Van lied en licht en levensmoed,  
van heelheid en van overvloed.  
O Heer in wie het al begon,  
leer ons te leven uit uw bron.

**Column**

**Samenzang:** Lied 864:1 en 5

1 Laat ons de Heer lofzingen,  
juicht, al wie bij Hem hoort!  
Hij zal met trouw omringen  
wie steunen op zijn woord.  
Al moet ge hier ook dragen  
veel duisternis en dood,  
gij hoeft niet te versagen,  
Hij redt uit alle nood.

5 Daarom lof zij de Here,  
in wie ons heil bestaat,  
Hem die ons toe wou keren  
zijn liefelijk gelaat.  
Hij moge ons behoeden,  
elkander toegewijd,  
en schenke ons al 't goede  
nu en in eeuwigheid.

**Koor: Vader in de hemel**

**Gedicht:** "Onze Vader"

**Samenzang:** Lied 657:1, 3 en 4

1 Zolang wij adem halen  
schept Gij in ons de kracht  
om zingend te vertalen  
waartoe wij zijn gedacht:  
elkaar zijn wij gegeven  
tot kleur en samenklank.  
De lofzang om het leven  
geeft stem aan onze dank.

3 Het donker kan verbleken  
door psalmen in de nacht.  
De muren kunnen vallen:  
zing dan uit alle macht!  
God, laat het nooit ontbreken  
aan hemelhoog gezang,  
waarvan de wijs ons tekent  
dit lieve leven lang.

- 4 Ons lied wordt steeds gedragen  
door vleugels van de hoop.  
Het stijgt de angst te boven  
om leven dat verloopt.  
Het zingt van vergezichten,  
het ademt van Uw Geest.  
In ons gezang mag lichten  
het komend bruiloftsfeest.

**Samenzang:** Lied 834

- 1 Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!  
God, laat mij voor uw aangezicht,  
geheel van U vervuld en rein,  
naar lijf en ziel herboren zijn.
- 2 Schep, God, een nieuwe geest in mij,  
een geest van licht, zo klaar als Gij;  
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt  
en ga de weg die U behaagt.
- 3 Wees Gij de zon van mijn bestaan,  
dan kan ik veilig verder gaan,  
tot ik U zie, o eeuwig Licht,  
van aangezicht tot aangezicht.

**Collecte** bestemd voor een bijdrage aan de Zangdiensten  
Tijdens de collecte is er orgelspel

**Koor: Blijf bij mij Heer**

**Samenzang:** Lied 418:1 en 3

- |   |   |
|---|---|
| 1 God, schenk ons de kracht<br>dicht bij U te blijven,<br>dan zal ons geen macht<br>uit elkander drijven.<br>Zijn wij in U een,<br>samen op uw wegen<br>dan wordt ons tot zegen<br>lachen en gewezen. | 3 Vrede, vrede laat<br>Gij in onze handen,<br>dat wij die als zaad<br>dragen door de landen,<br>zaaiend dag aan dag,<br>zaaiend in den brede,<br>totdat in uw vrede<br>ons hart rusten mag. |
|---|---|

Lied 704

- |  |   |
|--|---|
| 1 Dankt, dankt nu allen God<br>met hart en mond en handen,<br>die grote dingen doet<br>hier en in alle landen,<br>die ons van kindsbeen aan,<br>ja, van de moederschoot,<br>zijn vaderlijke hand<br>en trouwe liefde bood.                   | 2 Die eeuwig rijke God<br>moge_ons reeds in dit leven<br>een vrij en vrolijk hart<br>en milde vrede geven.<br>Die uit genade ons<br>behoudt te allen tijd,<br>is hier en overal<br>een helper die bevrijdt. |
| 3 Lof, eer en prijs zij God<br>die troont in 't licht daarboven.<br>Hem, Vader, Zoon en Geest<br>moet heel de schepping loven.<br>Van Hem, de ene Heer,<br>gaf het verleden blijk,<br>het heden zingt zijn eer,<br>de toekomst is zijn rijk. |   |

**Dankwoord en Zegen**

**Koor:** Dank sei Dir Herr

***U wordt van harte uitgenodigd  
om na afloop van deze dienst  
elkaar te ontmoeten in de zijbeuk  
bij een kopje thee of koffie***

***Aan de uitgang  
wordt gecollecteerd  
voor het onderhoud  
van deze prachtige Sint Catharijnekkerk !***

**Gedicht: Aan de mens**

Boom je stam was koud en bloot -- In de winter leek je dood.  
Komt de zomer vuur en vlam – bloeien rozen aan je stam.

Mens wat ben je dood en koud – als je niet van mensen houdt.  
Zonder liefde vlam en vuur – is je leven kort van duur.

Zonder lachen licht en lied – zonder liefde gaat het niet.  
Mensen leef toch en godweet – vind je liefde bij de vleet!

Huub Oosterhuis

**Gedicht: Onze Vader**

Onze Vader verborgen – uw Naam worde zichtbaar in ons  
Uw koninkrijk kome op aarde – uw wil geschiede  
Een wereld met bomen tot in de hemel – waar water is, schoonheid en  
brood  
Gerechtigheid en genade – waar vrede niet hoeft bevochten  
Waar troost en vergeving is – en mensen spreken als mensen  
Waar kinderen helder en jong zijn – dieren niet worden gepijnigd  
Nooit een mens meer gemarteld – niet een mens meer geknecht  
Doof de hel in ons hoofd – leg uw woord op ons hart  
Breek het ijzer met handen – breek de macht van het kwaad  
Van U is de toekomst – kome wat komt  
AMEN

Huub Oosterhuis

**Volgende keer:**

**ZANGDIENST:**

**17 mei 2020**

m.m.v.

**Chr. Gem. Koor "The Credo Singers"**

o.l.v.

**dirigent: Bert Kruis**

**organist: Johan den Hoedt**

**Aanvang: 19.00 uur**